

Fietsroute 'De Familiefée'

De fietsroute vertrekt aan de herberg 'Trapke op' dichtbij brug 11 over het Kempisch kanaal, Vaartdijk 16 in 2960 Brecht. Onderweg kom je voorbij verschillende plaatsen die vermeld staan in het boek 'De Familiefée' van Eddy Huyghe. De bedoeling is dan ook dat je een idee krijgt van de streek waar het verhaal van 'De Familiefée' zich afspeelt.

Fietsroute - 53,4 km

Je volgt de volgende fietsknooppunten en maakt een dubbele lus:

99 – 48 – 49 – 50 – 51 – 62 – 12 – 63 – 8 – 55 – 45 – 42 – 44 – 99 – 98 – 38 – 39 – 9 – 97 – 81 – 98 – 99

De eerste lus van ongeveer 30 km brengt je langs de Trappistinnenabdij (Brecht), Drieboomkensberg (Westmalle), de Scherpenbergmolen (Westmalle), de Trappistenabdij en -brouwerij (Westmalle), het Kasteel van Halle, het Antitankkanaal (Schilde) en de Brechtse heide.

Op de tweede lus van iets meer dan 23 km fiets je langs het Kempisch kanaal (Brecht en Sint-Lenaarts), langs boerderijen, weilanden en enorm grote serres in Rijkevorsel, Sint-Lenaarts en Brecht.

Gedetailleerde routebeschrijving

De start van de fietsroute is aan herberg 'Trapke op', waar je gemakkelijk je wagen kan parkeren. Je steekt brug 11 over en volgt het fietspad via knooppunt 99 en 48. Onderweg kom je voorbij de Trappistinnenabdij van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth. De abdij dateert van 1946 en werd gebouwd ter vervanging van de oude abdij van Nazareth in Lier, die werd opgeheven op het einde van de 18^{de} eeuw tijdens de Franse Revolutie. De huidige 25 zusters voorzien in hun eigen onderhoud door de verkoop van onder andere zeeproducten, kaarsen, vlaggen en vaandels, en liturgische gewaden.

(In het boek 'De Familiefée' fietsen Sara en haar nicht Ellen hier ook voorbij.)



Trappistinnenabdij (Brecht)

De vrij drukke baan waarlangs het afgescheiden fietspad ligt, snijdt de Brechtse Heide in twee stukken. Aan knooppunt 48 sla je links een goed berijdbare zandweg in en zoek je de rust op.

(Aan dit knooppunt gebeurt er in het boek een en ander!)

Na ongeveer 500 meter heb je een eerste zandweg aan je rechterzijde. Hier kan je even de route verlaten en na 150 meter een zandheuvel beklimmen en even tot rust komen bij Onze-Lieve-Vrouw ter koorts. Je bent hier in Westmalle op Drieboomkensberg, een bedevaartsoord sinds de 18^{de} eeuw. In het begin stond er een kapel en nu enkel nog een Mariabeeld.

(Nog een plaats die een rol speelt in het boek.)



Beeld van Onze-Lieve-Vrouw ter koorts aan Drieboomkensberg (Westmalle)

Terug op de route rijd je verder op de zandweg en heb je een zicht links op de weilanden en rechts op de bossen van de Brechtse Heide. De volgende knooppunten brengen je langs een nog werkzame steenbakkerij en de Scherpenbergmolen, waar elke zondagnamiddag nog graan wordt gemalen voor veevoeder.



Scherpenbergmolen (Westmalle)

Langs goed berijdbare wegen en fietspaden bereik je een paar kilometer verder de Trappistenabdij en -brouwerij. Hier verradt de moutgeur dat er het beroemde gerstenat wordt gebrouwen. Langs een laan en een mooi zandpad door de trappistenbossen komen we aan de psychiatrische kliniek van Sint-Antonius-Zoersel, opgericht door de zusters van het Convent van Bethlehem. Vooraleer je het domein van de kliniek opdraait, kan je schuin links voor je de gebouwen van het Algemeen Ziekenhuis Voorkempen zien liggen. Je laveert echter langs de gebouwen van de psychiatrie en volgt de aanwijzingen naar knooppunt 63 zodat je het domein terug verlaat langs de gebouwen van de brandweer. Via de paadjes en wegen naar knooppunt 8 laat je het centrum van Sint-Antonius-Zoersel grotendeels links liggen en bereik je later het park van Halle. Bij het indraaien van het park merk je al snel het Kasteel Hallehof. Het kasteel werd gebouwd in het begin van de 20^{ste} eeuw door Baron Victor de Borrekens. Na zijn dood werd het kasteel een centrum voor re-adaptatie en reuma. Vanaf 1978 werden er de gemeentediensten in ondergebracht nadat het gemeentebestuur van Zoersel het kasteel gekocht had. Sinds 2017 is er een erfpachtovereenkomst afgesloten met een designbedrijf.



Kasteel Hallehof (Halle-Zoersel)

Voor diegenen die na ongeveer 17 km al dorst hebben, is er brasserie De Castelijnsheuve bij het buitenrijden van het park. Een kilometer verder kan je de drukke N12 veilig oversteken aan de verkeerslichten. Via een verkaveling met verschillende nieuwe villa's bereik je na knooppunt 45 het fort van 's Gravenwezel aan de Antitankgracht. De gracht werd aangelegd tussen 1937 en 1940 om Antwerpen en zijn haven te beschermen tegen tanks. Hij is 33 km lang en overal minstens 2 meter diep. Langs de gracht liggen 5 forten, 2 schansen en een 40-tal bunkers.



De Antitankgracht ('s Gravenwezel)

Nadat je ongeveer 2,5 km langs de Antitankgracht hebt gefietst, sla je aan knooppunt 42 het fietspad in dat dwars door het golfterrein van het vermaarde Rinkven loopt. Op dit terrein met 36 holes worden regelmatig internationale toernooien georganiseerd. Al snel na het golfterrein bereik je het Kristus Koning-instituut in Sint-Job-in 't Goor, een school voor buitengewoon secundair onderwijs.

(In het boek rijden Sara en Ellen hier ook voorbij.)

Even verder fiets je over een brede zandweg een hele tijd in de bossen om uiteindelijk een fietspad te bereiken langs akkers en weilanden. Hier ben je terug op de Brechtse Heide en kom je op die manier terug aan brug 11 waar je de eerste lus beëindigt.



Brug 11 aan het Kempisch kanaal (Brecht)

‘Trapke op’ nodigt je uit voor een verfrissing maar als je lever minder droog is, begin je hier aan de tweede lus richting knooppunt 98 langs het Kempisch kanaal. Je fietst rustig verschillende kilometers op het jaagpad terwijl je aan de andere kant van het kanaal de industriële bedrijvigheid kunt bewonderen. Verschillende firma’s van bouwmaterialen worden via de scheepvaart bevoorrad met grondstoffen.

(In het boek wordt er meermaals langs het kanaal gefietst.)



Bevoorrading via de scheepvaart (Sint-Lenaarts)

Vooraleer je brug 8 en de baan naar Rijkevorsel bereikt, verlaat je net na de Leeuwerk, een natuurgebied, aan knooppunt 38 het jaagpad. Je komt nu terecht op rustige geasfalteerde of betonnen landbouwwegen. Naast de koeien merk je in deze streek ook zeer veel paarden op. Ze beginnen meer en meer de koeien te verdringen. Daarnaast kom je onderweg ook verschillende grote serres tegen waar tomaten, aardbeien en andere groeten en fruit gekweekt worden.



Grote serres voor de tuinbouw (Sint-Lenaarts)

De kerktorens van Rijkevorsel en Sint-Lenaarts duiken regelmatig in de verte op boven de velden. Voorbij knooppunt 97 is het de kerktoren van Brecht die je in zicht krijgt en nog enkele kilometers verder doemt het jaagpad terug op en bereik je even later 'Trapke op' en de parking van je wagen. Vanop het terras kan je de voorbij rijdende fietsers en de boten in de jachthaven bewonderen.



Jachthaven (Brecht)