

# HET RAADSEL VAN HET GELUK



FILOSOFEREN MET  
MARCEL PROUST

letterwerk

DORINE VERGOTE



Boekhandel Limerick

10 maart 2022 · 🌐



Woord van de dag: 'proustisme'

Morgen om 19u30 gaan we met Dorine Vergote op zoek naar de verloren tijd.

Dorine is germaniste en filosofe. Zij is tekstschrijver voor artistieke projecten en schreef een doctoraat over de Franse filosoof Gilles Deleuze). Ze schreef 'het raadsel van het geluk', een heerlijk boekje in de Questa-reeks van L E T T E R W E R K.

Lut Missinne, hoogleraar Nederlandse literatuur en auteur van 'Oprecht gelogen' (een studie over autobiografie, autofictie en het grensgebied tussen feit en fictie) gaat met haar in gesprek.

Over Marcel Proust, het schrijversgeluk (Wat beweegt schrijvers ertoe de dag op te offeren voor de nacht om een meesterwerk te voltooien? Ook al gaat dat ten koste van het eigen leven?), het lezersgeluk (in zijn onsterfelijke meesterwerk verkent Marcel Proust dat aparte geluk dat ons als lezer kan overvallen - denken is bij Proust een scheppend denken en daar nemen wij als lezer aan deel) en zo meer.

En tout cas; VAN HARTE WELKOM!



Koningin Elisabethlaan 142  
9000 Gent, België