

BAANBREKERS

Vrouwen en hun voertuigen



Vrouwenfietsgroep Yazd Banoo Cycling en hun leidster Mahtab Ghiasi strijden tegen conservatieven — Yazd, Iran

In Dhaka, hoofdstad van Bangladesh, is openbaar vervoer voor vrouwen rondt gevaarlijk. Dan maar op scooters. En er ineens een motorclub van maken. • Een iconisch racer uit de jaren zestig in Duitsland weigerde decennialang interviews, en sowieso weet niemand of ze nog in leven is. • Al meer dan 900 jaar zijn er gondoliers in Venetië, een strak gereguleerde stiel die doorgegeven wordt van vader op zoon. Tot de dochters hun plek opeisen. • Een twaalfjarig meisje surft in een afgelegen ruige streek tegen de Iraans-Pakistaanse grens. Haar ambitie: internationaal kampioen worden of anders dokter. • In een dorp diep in het binnenland van Papoea-Nieuw-Guinea wordt een lange Britse ingewijd als man voor haar onwaarschijnlijke moeder. In haar eentje heeft ze de woeste Sepik-rivier afgepeddeld. • Dagelijks fietst een olijk Italiaans meisje voorbij een nazi wachtpost. Verborgen in haar mand zitten geheime berichten, voedsel en wapens voor het verzet. Het meisje is recent honderd geworden. • Boven wildparken in Tanzania vliegt een koelbloedige pilote, laag en traag. In dorpscholen moedigt ze meisjes aan om op eigen benen te staan. • Vrouwen brengen ongeluk op zee. Zo denkt men erover in België en Nederland, maar in Japan zijn er wel een handvol vrouwelijke vissers. • Een vrouwenfietsclub in Iran bepleit een rechtszaak tegen hen, met hun fietshelmen op.

TRUI HANOULLE is fotografe, grafisch vormgeefster, verhalenvertelster en ervaren motorreiziger. In 2008 maakte en publiceerde ze het boek 'Meisjes, moslims & motoren', samen met schrijfster en reisgenote **Gaea Schoeters**. In tekst en foto's vertelt het boek over talrijke ontmoetingen en avonturen tijdens hun motorreis overland door negen moslimlanden in Eurazië. Daar is het zaadje geplant voor haar wereldwijd verhalen- en fotoproject **Baanbrekers / Move she does**, over vrouwen die bakens verzetten met hun voertuigen, over mobiliteit als middel tot emancipatie.

MOBILITEIT ALS MIDDEL TOT EMANCIPATIE

“I think [the bicycle] has done more to emancipate women than any one thing in the world.”
— Amerikaanse suffragette Susan B. Anthony inn 1896 —

Met vrachtwagens, fietsen, vliegtuigen, boten, riksja's of motoren lappen ze vooroordelen, stugge tradities en absurde wetten aan hun laars. Overal ter wereld gaan moedige vrouwen op pad. Ze dagen rolpatronen uit, veranderen hun omgeving, verwerven onafhankelijkheid. Ze leven in Duitsland, Iran, België, Japan, Engeland, Tanzania, Italië, India. In dorpen, steden, afgelegen bergstreken, met kinderen, met partners, of alleen. Ze zijn soms meer dan honderd (de fietskoeriers van het verzet), eentje werd net veertien (een Iraans surfmeisje). Enkelen zijn lokale of internationale beroemdheden, anderen onbekende huisvrouwen. En stuk voor stuk rolmodellen, en baanbrekers.

Wereldwijd zoekt Trui Hanouille baanbrekende vrouwen en meisjes op, van uiteenlopende leeftijden, culturen, milieus, met allerlei voertuigen. Door de verhalen en portretten die ze maakt, wil ze een stuk onvertelde geschiedenis blootleggen, de moed, kracht en voortdurende strijd van deze onbezongen heldinnen tonen, nieuwe generaties inspireren, en meer begrip en gelijkheid genereren.

Baanbrekers wordt uiteindelijk een **boek**, en is ook al te zien in een grote **tentoonstelling** in het Concertgebouw van Brugge (tot 2 februari 2025).

Trui Hanouille is beschikbaar voor **lezingen** en **interviews**.

U kan haar contacteren op truihanouille@yahoo.co.uk / +32 (0)473 53.14.04

Ook **foto's uit het Baanbrekers-project** zijn bij haar te verkrijgen.

Meer info: www.truihanouille.be



Anna Titus Laroya, pilote die laag en traag over wildparken vliegt voor onderzoek — Dar es Salaam, Tanzania





BX'elles, skateboard crew voor meisjes en vrouwen, opgericht en gerund door een stelletje vrijbuiters uit alle hoeken van de wereld — Brussel, België

Mahnaz Bahrami, legendarisch vrachtwagenchauffeur uit een nomadenvolk, bijgenaamd 'Marko Polo' — Aligudarz, Iran





Lina Tridenti, partizaan die voorbij wachtposten van nazi's en fascistën fietste, nu 100 jaar — Brescia, Italië

Hajar Cheraghsahar, eerste vrouw in het dorp met eigen motorfiets en tatoeages — Anarestan, Iran





MJ Piki, taximotorcollectief gerund door alleenstaande moeders: Milembe, Mecktrida, Jackline, Anastazia en Catherine — Mwanza, Tanzania

Venous Balouch, twaalf en vastberaden: surfkampioen worden of dokter — Chābahār, Iran





Momoko Kuwabara, de zeldzame visser — Kamakura, Japan

Glory Tobias Salema, emanciperend ondernemster rijdt en gidst door de wildparken — Arusha, Tanzania

